



Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.o.

Protestantse Kerk



## Zondag 30 mei 2010

### *Samen gemeente*

**Kruimelkerk.** Vanmiddag houden wij weer een kruimeldienst in de Kerk aan de Hoofdvaart. De kruimelkerk is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot en met 6 jaar. De dienst begint om 16.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Het thema is deze keer: "De verloren zoon". Het wordt een feestelijke dienst met mooie liederen en een Bijbelverhaal. Wij hopen dat jij ook komt, samen met je papa en mama, broertjes en zusjes of opa's en oma's. Iedereen is van harte welkom! Na afloop hopen we buiten iets te drinken en is er voor de kinderen nog iets extra's. Hopelijk tot ziens in de Kruimeldienst!

**Taizéviering.** Vanavond is de avonddienst in Kerk aan de Wilhelminastraat een viering in de sfeer en stijl van Taizé. Lieder en stilte nemen in deze viering een belangrijke plaats in. Dit keer hebben we gekozen voor het thema: Wie mij liefheeft zal de liefde van de vader en mij ontvangen. De liederen zullen begeleid worden op orgel, fluit en klarinet. We hopen jou en u te ontmoeten in de Taizéviering. Na afloop is een ieder van harte welkom in de consistorie om elkaar te ontmoeten met een kop koffie, thee of een glas fris. Meer informatie over Taizévieringen vindt u op [www.pkn-dedemsvaart.nl](http://www.pkn-dedemsvaart.nl) → bij de diensten.

**Boottocht.** A.s. dinsdag 1 juni is het zover, dan gaan we op reis met de mensen, die zich hiervoor hebben opgegeven. Zoals u weet, verwachten wij u om 8.45 uur bij de kerk. Wij wensen u alvast een fijne dag.

**EO-jongeredag 2010.** De 36<sup>e</sup> EO-Jongeredag vindt plaats op zaterdag 5 juni in het Gelredome in Arnhem. De EO-Jongeredag begint om 13.00 uur. De toegang is gratis maar het is wel noodzakelijk vooraf te reserveren. Dit kan via [www.eo.nl/jongeredag](http://www.eo.nl/jongeredag). (Res.kosten: € 2,50). Ook dit jaar rijden er weer bussen naar de EO-Jongeredag. Voor informatie en opgave: fam. van Os, Israëlsstraat 19, tel. 616957.

### *Kerk aan de Wilhelminastraat*

**Vakantie.** Ds. Huiskamp is in verband met vakantie afwezig van 29 mei t/m 27 juni. Indien bijstand in het pastoraat gewenst is, kunt u tijdens deze afwezigheid een beroep doen op ds. Pj de Buck.

**Diaconie.** Oproep voor vervoer: dhr. Snijders ligt in Hardenberg in het ziekenhuis. Wie wil/kan mevr. Snijders naar het ziekenhuis in Hardenberg rijden, zodat zij haar man kan bezoeken? Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met hun dochter Willemien, tel. 615062. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Nieuw doel kindercollecte.** Dit keer hebben we gekozen voor een project in Bolivia van Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. Mensen uit de Presbyteriaanse kerk in El Alto, de satellietstad boven La Paz, hebben zich verenigd in de organisatie Irpañani om in een tweetal uitgestrekte, arme wijken kinderen te stimuleren naar school te gaan en ouders daarbij te begeleiden. Met de kindercollecte ondersteunen we dit project zodat kinderen naar school kunnen en niet hoeven te werken en zo kunnen werken aan een betere toekomst door scholing.

**Diaconie.** Aandacht voor INLIA-folder, steun INLIA. De noodzaak om het werk van INLIA voort te zetten kan niet zonder uw hulp. Vandaag vindt u een informatiefolder op uw stoel. De Diaconie meent er goed aan te doen om aan de oproep van INLIA gehoor te geven en vraagt dan ook uw aandacht voor deze folder. INLIA is een dienstverleningsorganisatie die zich inzet voor de belangen van Asielzoekers. Deze organisatie is 20 jaar geleden opgericht vanuit de kerken om asielzoekers in nood te helpen. Na o.a. de 'pardonregeling' zou het beter moeten gaan. Nu blijkt dat er toch nog steeds berichten binnen komen dat mensen zonder voorzieningen op straat worden gezet. Voor hen kan nu vaak geen noodopvang meer geregeld worden. INLIA heeft inmiddels op de website een meldpunt ingericht met als doel de registratie van asielzoekers die op straat terecht komen. Met behulp van het meldpunt wil INLIA de problemen in kaart brengen en bij landelijke beleidsmakers en politici aankaarten. Dit is hard nodig. Het zijn immers de kerken, maatschappelijke instellingen, lokale gemeenten, burgers die nu al weer geconfronteerd worden met deze medemensen in nood.

**Zondag 6 juni.** In de morgendienst van 6 juni zal het laatste deel (ZOMER) van het oratorium Gebroken Jaren klinken. Het deel Zomer vertelt over als brood gebroken leven, dat laat proeven het verlangen naar de grote zomer, de bloei van ieder menskind dat nu nog tegen de verdrukking in zoekt naar een veilig thuis, een ontspannen vrolijkheid, een genezen bestaan. Naast het projectkoor verlenen medewerking: Luko Hans (piano), Rosan Hans (cello), Gea van der Woude (viool), Riny van Faasen (fluit), Anne-Marijn Batterink (klarinet) en René Linde (slagwerk).

**World Servants.** Na een laatste geslaagde pepermuntactie zijn wij bij ons streefbedrag van € 11.700. Omdat dit onze laatste actie was willen we graag de flessenactie ook stopzetten, maar niet nadat wij u hartelijk hebben bedankt voor het sjouwen met de flessen of het doneren van de bonnetjes. Wij laten, zoals het nu lijkt in één van de laatste zondagen voor vertrek, een korte powerpoint zien met daarin alle gehouden acties. Voor actuele foto's en andere informatie kunt u ons nog steeds volgen op de site: [www.wsdedemsvaart.nl](http://www.wsdedemsvaart.nl). Kortom: bedankt! De Oekraïne-reizigers.

**Stuurgroep Fondsenwerving.** Wij staan weer paraat om de goederen voor de komende Fancy Fair bij u op te halen. Alles wat, naar inzicht van de Stuurgroep, verkoopbaar is nemen wij mee. U kunt contact opnemen met onze ophaaldienst, t.w.: Dick Olde, tel. 638569 of b.g.g. Freek Lamberink, tel. 614668 of tel. 06-50424196.

***Kerk aan de Hoofdvaart***

**Koffie drinken.** Na afloop van de ochtenddienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de Fontein.

**Kerkbladbezorging.** Woensdagmorgen a.s. liggen de kerkbladen en de nodige post klaar in het Kruispunt om rond gebracht te worden.

**Doopdienst.** Op zondagmorgen 6 juni mogen we de heilige Doop bedienen op hun belijdenis aan Marrie Louise Hiddes-Bruin uit Hardenberg, Aaltje Winters-Jager, Eiberweg 58, en aan Melanie Schokker-Valk, Oranjestraat 19, die samen met Patrick ook Joey en Wesly laten dopen. We zijn heel dankbaar voor de Alpha-cursus die we samen mochten beleven, waarin dit verlangen om gedoopt te worden bevestigd is. Wij bevelen hen in uw voorbede aan!