



Zondag 30 maart 2014, 4^e zondag van de veertigdagentijd

Heilige Doop. Vandaag zal Nout Schlepers, Van Sandickstraat 7a, gedoopt worden in De Antenne.

40 dagenproject. Campagne Kerk in Actie: ‘Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt’ (week 4). Inheemse mensen worden in Brazilië met de nek aangekeken. De bevolking van Brazilië bestaat uit een mix van inheemse volken en nazaten van immigranten uit Europa en afstammelingen van slaven uit Afrika. De oorspronkelijke bevolking heeft pas sinds 1988 burgerrechten, maar wordt over het algemeen nog steeds zwaar gediscrimineerd. Ook binnen de meeste kerken is er nauwelijks oog voor hen. Binnen de Lutherse kerk zien ze dat eerlijk onder ogen. Deze kerk richtte de “Zendingsraad onder de inheemsen” (COMIN) op om via opleidingen binnen de kerk mensen bekend en bewust te maken van het bestaan, de cultuur en de waarde van die volken. Kom in beweging .. zodat er meer begrip ontstaat tussen kerken en inheemse bevolking. Deze week kunt u geld in het spaardoosje doen om dit project te steunen.

Paasgroetenactie 2014, zondag 30 maart. “Dat wildvreemde mensen mijn zoon een groet sturen, dat vind ik mooi”, vertelde een moeder van een gedetineerde. Het doet goed, een teken van meeleven in moeilijke omstandigheden. In 2013 werden zo’n 80.000 kaarten verstuurd naar politieke gevangenen (Amnesty International), naar Nederlandse gevangenen in het buitenland (Stichting Epafra), maar ook naar gedetineerden in Nederlandse gevangnissen (Justitiepastaat). De kaarten worden jaarlijks met Pasen door gevangenispredikanten uitgedeeld aan gedetineerden. Ook voor mensen en organisaties die opkomen voor mensenrechten is elke kaart een hart onder de riem, evenals voor wie in het buitenland gevangen zit.

Uitleg liturgische schikking. Het thema is: Vragende stilte en de kleur is roze: het Licht breekt al iets door. Na de vragen die we Jezus vandaag horen stellen aan de Farizeeën, wordt het stil. Het is een zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt. De open witte bloem staat voor Jezus die de Farizeeën bevraagt. In dit zelfopgelegde zwijgen worden de plannen beraamd om Jezus monddood te maken, ja om hem te doden. Als teken van deze stilte zien we drie bloemen die dichtgebonden zijn. Ook het ‘niet kunnen antwoorden’ of het ‘niet durven vragen’ is uitgebeeld met de dichtgebonden bloemen.

Paasactie diaconie 2014. De gezamenlijke diaconieën willen rond de Paasdagen gemeenteleden die een moeilijke periode achter de rug hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hen gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig. In de hal van beide kerken staat een doos met daarop ‘Paasactie’. Hierin kunt u een naam met adres en huisnummer deponeren. U kunt ook mailen naar: depaasactie@gmail.com. Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden die de attentie willen rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 17 april van 13.30-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur klaar in De Antenne.

40 jaar predikant! Ook al is hij met emeritaat/pensioen, predikant blijft hij altijd! Maandag 31 maart a.s. is het 40 jaar geleden, dat ds. A. Schellevis (geboren 14 oktober 1928), na een periode van ambtenaar zijn in Den Haag en daarna een tijd van functioneren als hulpprediker (o.a. in Dedemsvaart), als predikant werd bevestigd. Na gewerkt te hebben in Holten en Zaamslag werd hij in 1983 predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Dedemsvaart. Eind 1990 ging hij met emeritaat. Doorgegeven werd dat voor hem en zijn familie 40 jaar predikant mogen zijn of heten, iets is om dankbaar voor te zijn. Wilt u reageren? Zijn adres is: Hogestraat 116, 7122 BZ Aalten.

Catechese 12-16: 31 maart, 7 april en 14 april komen we bij elkaar voor 'Bij de dominee thuis'. We treffen elkaar in Het Kruispunt van 19.45 tot 20.45 uur. Wat gaan we doen? a. Toffe spelletjes b. leuke activiteiten c. serieuze gesprekken d. luisteren naar elkaar en God. Iedereen tussen de 12-16 is welkom!

Verzoekplatenprogramma. Dinsdagmorgen 1 april vanaf 10.30 uur draait weer het maandelijkse verzoekplatenprogramma voor luisteraars van de kerkomroep en kerktelefoon. Het wordt deze keer gepresenteerd door Ben Harms. Verzoekjes, een felicitatie of zomaar een plaatje voor de maand mei kunnen weer worden aangevraagd bij Janny Prinsen, tel. 612644.

Meer weten over Pasen en Pinksteren? De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert donderdag 3 april om 19.30 uur in De Fontein voor de vijfde keer een lezing over de bijzonderheden van Joodse feestdagen. Rabbijn Peter Nissen vertelt dit keer over Pasen en Pinksteren. De heer Nissen is sinds 2008 actief als pastor van de Thoragetrouwe gemeente Beit Emoehah te Stegeren. Hij spreekt die avond over hoe de Eeuwige Pasen (Pesach) en Pinksteren (Shavuot of Wekenfeest) in de tijd geplaatst heeft volgens Zijn kalender en hoe deze feesten verwijzen naar het verlossingswerk van Yeshua haMashiach (hebreuws voor Jezus Christus). De feesten van Israel vertellen het verhaal van Gods plan met Israel en met de wereld. De toegang is vrij, er wordt die avond wel een collecte gehouden. De avond wordt muzikaal begeleid door trio AVIV.

Sectie Noordoost. Op vrijdag 4 april om 18.00 uur is er in De Antenne een gezamenlijk eten voor sectie Noordoost. Het is een Amerikaanse fuif, d.w.z. een aantal mensen neemt een hoofdgerecht of nagerecht mee. Iets meenemen is echter niet verplicht. In totaal verwachten we 67 personen. Wilt u zich alsnog opgeven dan kunt u bellen met Nora Rietberg, tel. 06-13257190.

Van Dedem Marke. In de weeksluiting van zaterdag 5 april, aanvang 19.00 uur, worden bewoners herdacht die in de laatste maanden van 2013 zijn overleden. De familie is daarvoor uitgenodigd en het VDM-vrijwilligerskoor zal haar medewerking verlenen.

Jeugddienst 6 april: God voor Dummies. De meeste mensen kennen de boekjes 'voor Dummies' wel. In het kort en in makkelijke taal wordt een bepaald onderwerp behandeld, zodat je daar snel informatie over kunt krijgen. Maar is er ook zo'n boekje over God? En over de kerk? En over het bidden? Is er wel een goede handleiding voor het geloof zoals al die boekjes 'voor Dummies'? In de dienst van 6 april komen er filmpjes en verhalen aan bod om je misschien weer wat op weg te helpen in het geloof. Kithara en Luko Hans zullen ons begeleiden in de dienst, die onder leiding staat van ds. J. van Dijk.

H.V.D. Voorjaarscontactavond. De H.V.D. houdt haar voorjaarscontactavond op maandag 7 april om 19.30 uur in De Fontein. Alle medewerkers en ook belangstellenden zijn van harte welkom. Ds. Sjaak Maliepaard en zijn vrouw Heleen geven een avondvullende presentatie, waarbij aan de hand van schilderijen, die ds. Maliepaard zelf schildert, het Bijbels onderwerp 'De zeven kruiswoorden' wordt verteld. Ook is er gelegenheid om boekjes en kaarten te kopen, hiermee steunen ze goede doelen in Israel.

Theatervoorstelling 'Te gek voor woorden' op woensdagmiddag 9 april in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Zwiersstraat voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Er is een pauze met drinken en wat lekkers. Samen met zijn buikspreekpop Henkie vertelt Matthijs het verhaal van de genezing van Naäman. Te gek voor woorden... is een leuke, sterk afwisselende voorstelling met vertellingen, buikspreek-acts en een aantal illusies en goocheltrucs. Alles is gratis. Er is een collecte voor de onkosten.

Paasontbijt. Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat door vespers, nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen in zowel de Van Dedemkerk als ook De Antenne. Maar

wat is een feest zonder eten? Daarom willen we dit jaar ook een paasontbijt in de tuin van de Van Dedemkerk houden om 8.00 uur. De kinderen mogen paaseieren zoeken. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want het is Pasen. Neem gerust ook je burens mee. Opgave voor 9 april bij ds. Karsten van Staveren via e-mail: dskvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl of tel. 612425.

Bootreis. De bootreis gaat dit jaar op dinsdag 3 juni via Giethoorn en Kalenberg naar Ossenzijl. Op de boot wordt voor de maaltijden en een drankje gezorgd. De prijs voor deze gezellige dag is € 57,50 p.p. Wilt u deze dag niet missen, geef u dan op bij: Evert Holtvoort, tel. 614922 of Gerrit Jurjens, tel. 614617. Mailen kan naar: dini@vanderhoekies.nl, geef dan uw naam, adres en het aantal personen door.

GEMEENTE RONDON DE ANTENNE

Collecteopbrengst 23 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Catechese: € 552,00; Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat: € 443,00.

Oproep. Na de Anders Kerkendienst van zondag 23 maart heeft iemand een verkeerde rode jas meegenomen. Jan Brand, tel. 06-15110899, wil graag zijn eigen jas weer terug. Er hangt nu nog een rode jas aan de kapstok bij De Antenne.

GEMEENTE RONDON DE VAN DEDEMKERK

Collecteopbrengst 23 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk - Catechese: € 145,82; Opendeur: € 177,20; Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat: € 248,52.

Heilige Doop. Op zondag 6 april hopen we in de morgendienst de Heilige Doop te bedienen aan Maud Friesen, v. Haeringenstr. 60.