

**Zondag 27 februari 2011****Samen gemeente**

Ontmoetingsbijeenkomst: Door wijk 3 van de kerk aan de Hoofdvaart en sectie 21 en 22 van de kerk aan de Wilhelminastraat wordt u/jij van harte uitgenodigd voor de geplande ontmoetingsbijeenkomsten. Deze worden gehouden op dinsdag 1 maart (in de Fontein) en donderdag 3 maart (in de kerk aan de Wilhelminastraat) om 20.00 uur. U kunt zich nog opgeven bij: Dini v.d. Hoek, tel. 615170 of Leny Nijboer, tel. 616051.

Jeugddienst: "Wat als mijn wieg bij de burens stond..?". Wat nu als je geboren was bij de islamitische of niet-gelovige burens? Was je dan nu ook Christen geweest? Of had je dan Allah aanbeden in plaats van God? Wat als je geboren wordt in een ander gezin, met een ander geloof, dan kan je daar niets aan doen....toch? Of wel... Wat als je in een heel ander land geboren was? Stel, jouw wieg stond in India, was je dan Hindoe geweest? Iedereen heeft toegang tot het geloof, maar in hoeverre is het je persoonlijke keuze? Wat zijn de overeenkomsten tussen de verschillende geloven? Is Allah niet gewoon dezelfde als "onze" God? Over dit dilemma zullen we het gaan hebben tijdens de jeugddienst op zondag 6 maart 2011 om 19.00 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Ds. Breunessse uit Hardenberg zal de dienst leiden. Het belooft een prikkelende en inspirerende dienst te worden!

Zangdienst: Vanavond houdt werkgroep opendeur-zangdiensten een **zangdienst**. (Vorige week stond er per abuis open deurdienst vermeld op de nieuwsbrief). Deze dienst wordt gehouden in de kerk aan de Hoofdvaart. Het thema van de dienst is: "Als het kwaad je raakt". De algehele leiding is in handen van ds. G.B. Huiskamp. In deze dienst zal Chr. Gem. Zangver. te Deum o.l.v. J. van der Kamp voor en met ons zingen. Aanvang van de dienst is 19.00 uur. Wij hopen op uw aanwezigheid in deze dienst. Aan het einde van de dienst krijgt u het blad Echo uitgereikt, wat het thema van deze dienst nader zal toelichten.

Sobere maaltijd: Op woensdag 9 maart, aan het begin van de 40dagentijd, wordt in de kerk aan de Wilhelminastraat om kwart voor zes een sobere maaltijd gehouden. De tijd voor Pasen is een tijd van bezinning. Steeds meer mensen kiezen in deze dagen voor een vorm van vasten. Een goed standpunt tegenover de tijdgeest van "meer, sneller en beter". U kunt zich voor 9 maart opgeven bij Margriet Lamberink, tel. 614668 (GK) of Thea Zandbergen, tel. 06-52545134 (HK). Of zet uw naam op de inschrijffijl die hangt bij de ingang(en) of prikbord(en) van de kerken. In 2010 hebben zo'n 40 mensen deelgenomen aan de maaltijd. U doet deze keer toch ook mee?!

Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Als gemeente samenkomen in een nieuwbouwwijk. De mensen zijn enthousiast, een gebouw is gehuurd, maar..... de dominee? De Protestantse Kerk betaalt in Nieuw-Vennep de dominee voor deze nieuwe christelijke geloofsgemeenschap. Hiermee blijft de Protestantse Kerk een groeiende en een bloeiende kerk en kunnen we op allerlei, oude en nieuwe, plaatsen in Nederland van het Evangelie blijven getuigen. Met uw steun aan deze collecte, die vandaag wordt gehouden aan de uitgang, maakt u het mogelijk dat op meer plaatsen in Nederland nieuwe geloofsgemeenschappen kunnen worden gesticht en dat onze kerk een bloeiende kerk blijft. Draagt u hieraan bij? De folder die u vandaag hebt gekregen is niet voor bovengenoemde collecte Missionair Werk, maar voor de zendingscollecte van volgende week zondag.

Catechese: Op dinsdag a.s. begint de catechisatie van ds. Huiskamp weer om 19.15 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat.

Basiccatechese: Voor alle kinderen van groep 7 en 8 is er vanmorgen basiccatechese, deze keer in de Geref. Kerk. Allemaal van harte welkom. Het begint net als de kerkdienst om 9.30 uur in het zaaltje boven. Met de zegen hopen we in de dienst aanwezig te zijn. Als je al in de kerk zit en dit leest, ben je alsnog van harte welkom. Tot zo Voor info: Alice Visscher, tel. 617339 of a.p.visscher@home.nl.

Voorjaarszendingscollecte: 6 maart "De boodschap in kindertaal". U heeft bij het binnengaan van de kerk een folder gekregen van Kerk in Actie. Hierin staat te lezen dat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich sterk maakt voor Bijbelverspreiding en alfabetisering in o.a. China. Talloze christenen op het Chinese platteland hebben geen bijbel, terwijl ze juist heel erg verlangen naar de steun en kracht van Gods woord in hun moeilijke bestaan. Sinds er op steeds meer plekken in China vrijheid ontstaat voor het christelijk geloof, groeien de kerken explosief. Toch hebben veel mensen geen bijbel. Ze moeten rondkomen van anderhalve euro per dag en een bijbel kunnen ze niet betalen. Het NBG verspreidt eenvoudige bijbels, met korte stukjes tekst. Zo leren kinderen en volwassenen lezen en Gods woord kennen. Kerk in Actie wil het Evangelie voor iedereen, groot en klein, beschikbaar maken. Daarom steunt Kerk in Actie projecten van het NBG. De Protestantse Zendingscommissie Dedemsvaart (PZD).

40dagenboekje: Zondag 6 maart worden de 40dagenboekjes uitgedeeld bij de ingang van de kerken. Tegelijk met het boekje krijgt u ook een spaardoosje van de campagne van Kerk in Actie 2010: "IK ZIE JE!!!". De 40dagentijd begint op woensdag 9 maart en duurt tot Paaszondag 25 april. Elke week staat er een project centraal, waarvoor u een bijdrage in het spaardoosje kunt doen om dat aan het eind van de veertigdagentijd weer (goed gevuld) in te leveren. Het boekje wordt in Avondlicht na de weeksluiting van 5 maart uitgedeeld. De mensen die de nieuwsbrief thuisbezorgd krijgen óók een boekje en spaardoosje. Het boekje kost € 1,20. Het zou fijn zijn dat u meteen bij ontvangst van het boekje uw (vrijwillige) bijdrage in het spaarbusje doet.

Kerk aan de Hoofdvaart

Kerkbladbezorging: Woensdagmorgen liggen de kerkbladen weer gebundeld klaar in het Kruispunt om rond gebracht te worden.

Waarneming: De komende week is ds. J. van Meerveld niet beschikbaar en kunnen gemeentelieden van wijk West een beroep doen op ds. J. van Dijk.

Kerk aan de Wilhelminasteraat

175-jarig bestaan: Op 15 mei a.s. bestaat onze kerkgemeenschap 175 jaar. De kerkenraad wil hieraan graag op bescheiden wijze aandacht besteden. er zal o.m. een fototentoonstelling worden samengesteld. Hiervoor vragen wij van u foto's van verenigingen,

activiteiten, jubilea enz. uit het verleden van onze kerk. Kunt u ons hieraan helpen, geef ze dan, zo veel mogelijk voorzien van namen, in een enveloppe voorzien van uw naam, af bij onze koster. Er wordt een kopie van gemaakt en u krijgt ze terug. Alvast bedankt. Werkgroep Cultuur.

Geboren: Op 16 februari 2011 is geboren Marlotte Karlijn Janniek. Marlotte is de jongste dochter van Erik en Erica Boer en het zusje van Annemijn en Daniëlle. Ze wonen Breitnerstraat 22. Van harte gefeliciteerd!