



Zondag 23 september 2012

Evaluatie vredesdienst: De netto opbrengst van de vredesdienst van afgelopen zondag is het bedrag van € 611,17. Dit bedrag zal, zoals in de viering al is gemeld, geschonken worden aan de afdeling Timor van Wereldkinderen. De familie van Dijk zal nog deze maand zorgen dat het op een correcte manier ter plekke wordt besteed. Mocht u na de viering de behoefte hebben meer te willen doneren dan kan dat te allen tijde via bankrek. 59.45.47.776 t.n.v. Wereldkinderen. Vermeld alstublieft wel bij de opmerkingen "Projectgroep Azië-Timor. Verder zijn we als organisatie benieuwd naar uw mening over de viering. Graag horen we als commissie van u op wat voor manier dan ook.

Diaconie: Het gezamenlijke eten is de volgende keer op 28 september in de Fontein. U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. Om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. Als u zich nog wilt opgeven dan kan dat tot woensdag 26 september a.s. bij Nellie Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn € 3,00 per persoon.

Leven uit de Bron: Bij de Startdienst is u een boekje aangeboden: Leven uit de Bron om (jezelf) te openen. Het is gemeentebreed opgezet en bedoeld om te gebruiken bij de opening van de vergaderingen/bijeenkomsten. Het is de bedoeling om het boekje vanaf 1 oktober mee te nemen naar de vergaderingen/bijeenkomsten van de werkgroep/commissie waar u deel van uitmaakt om het samen met de anderen te gebruiken bij de opening. We hopen dat er op deze manier in de groepen geloofsgesprekken ontstaan. Daarbij willen wij als predikanten u op weg helpen. Voor alle werkgroep-/commissie-/bestuursleden en geïnteresseerde gemeenteleden is er op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur in de Antenne een avond over werken met Leven uit de Bron o.l.v. de predikanten. We nodigen iedereen van harte uit.

Jeugddienst "Ready for take off": We hebben een sportieve zomer achter de rug, waarin heel wat startschoten zijn gelost. Op 7 oktober geven we het startschot voor de eerste jeugddienst van het seizoen. Het thema is: "Ready for take off"! Want een goed begin is het halve werk. Maar als je eenmaal onderweg bent kun je nog heel wat hordes tegenkomen, de een wat hoger dan de ander. Soms lukt het om die hordes te nemen en soms zou je willen dat je opnieuw mocht beginnen..... Wil jij ook scherp aan de start van het nieuwe seizoen verschijnen? Kom dan op 7 oktober naar de jeugddienst in de Antenne. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelgroep "One Spirit" uit Zwolle, voorganger is ds. Marco Schut. Om 19.00 uur wordt het startschot gegeven voor deze dienst.

55+: Op donderdag 27 september a.s. gaan we weer van start. Ds. Breunesse komt kennismaken en vertelt na de pauze over Ethiopië. Er zijn ook prachtige beelden bij. Komt u allemaal? Iedereen is welkom om 14.00 uur in de Antenne. Voor vervoer kunt u (tussen 12 - 13 uur) bellen naar mevr. Huizinga, tel. 613071. Tot donderdag!

Opendeur-Zangdienst: Vanavond houdt de werkgroep Opendeur-Zangdienst een dienst in de van Dedemkerk. We beginnen om 18.50 uur met het samen zingen van bekende liederen. Het thema van deze avond is: Is er meer? Dit is n.a.v. het magazine MEER, wat u na de dienst ook krijgt uitgereikt. De algehele leiding is in handen van ds. W. Piksen uit Lutten. Het vrijwilligerskoor van Avondlicht o.l.v. Fred van Dijk zal deze avond haar muzikale medewerking verlenen. U bent van harte uitgenodigd!

Brongroep: De Brongroep komt woensdag 26 september weer bij elkaar in het Kruispunt, vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom!

De Antenne

Bereikbaarheid predikanten: Graag willen we als predikanten bereikbaar zijn en toch ook van de soms spaarzame vrije tijd kunnen genieten. Daarom hebben ds. B. Breunesse en ondergetekende het volgende met elkaar

afgesproken: degene die in de zondagse morgendienst in de Antenne voorgaat, is altijd bereikbaar in dat weekend. Dit weekend is dat dus ds. B. Breunese, tel 0523-234818.

Spoed: Weer de kans om buiten in Gods schepping werk voor de kerk te doen. Voor het verjaardagfonds in twee wijken vragen wij personen die in een klein deel van de gemeente, plm. 35 leden, de envelopjes voor het fonds willen wegbrengen en de zakjes later weer willen ophalen. Het gaat om een paar straten in de Componistenbuurt of een paar op de Kotermeerstal (oud-burgemeesters deel). Aanmelden kan bij Bert van Faassen, via e-mail: kerkelijkbureau.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl of via de telefoon: tel. 616166.

Evangelisatie: Vanaf 1 oktober a.s. kan rekeningnummer 650962885 niet meer gebruikt worden! Voor al uw giften of andere donaties, kan gebruik worden gemaakt van rekeningnummer 1159265. Bij voorbaat dank.

Van Dedemkerk

Collecteopbrengsten:

9-9: Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 500,81 - Kerk en Samenleving/Diaconie: € 376,85

16-9: (Avonddienst) Kerk en Samenleving/Diaconie: €25,25 - Plaatselijk Kerkelijk Werk: € 62,70

Koffiedrinken en foto's: Vandaag is er in de Fontein na de ochtenddienst gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee de foto's van de gezellige avond op 7 september jl. te bekijken.

Vakantie: Koster Aart en Janny Prinsen zijn afwezig van 24 september tot en met 8 oktober. U kunt in deze periode contact opnemen met Wenny Schuurman van het kerkelijk bureau op tel. 610894 of 06 - 13456657.