



Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.o.

Protestantse Kerk



Zondag 12 september 2010

Gezamenlijke startzondag

Samen gemeente

55+: Op donderdag 16 september a.s. is onze eerste middag in het nieuwe seizoen. Dhr. Nisseu uit Stegeren komt ons veel vertellen en laten zien van Israël. Komt u allemaal? Iedereen is welkom!

De Samenspraak: De sluitingsdatum voor het oktobernummer is zaterdag 18 september om 17.00 uur. S.v.p. uw kopij voorzien van uw naam en telefoonnummer, zodat we in geval van vragen contact met u kunnen opnemen. U kunt uw kopij aanleveren per email via de.samenspraak@gmail.com. U kunt de tekst ook in beide kerken in de daarvoor bestemde bus (GK) of postvakje (HK) deponeren. Wilt u in de onderwerpregel de titel van het artikel en de rubriek waar het geplaatst moet worden vermelden?

Diaconie: Omdat er volgende week zondag geen nieuwsbrief komt, i.v.m. de vredesdienst, geven we het nu alvast door. Het gezamenlijk eten is de volgende keer op vrijdag 24 september in de Fontein. Om 18.00 uur bent u van harte welkom! Als u zich nog wilt opgeven, dan kan dat tot woensdag 22 september bij: mevr. Nelly Hilberink, tel. 614844. De kosten zijn 3 euro.

Kerk en Israël: Op 2 oktober a.s. is er een samenkomst in Dalfsen. Tijd: 10.00-16.00 uur. Met o.a. een joodse uitleg over de tekst: "Eer uw vader en uw moeder" door mevr. drs. Dodo van Uden. Kosten: € 10 incl. lunch. Informatie over de inhoud: zie posters van de NH-kerk en Geref. kerk, de Samenspraak, V&T-boekje en de website. 7 oktober a.s. het 1e aandachtspunt in het K&I programma BEZINNING: Tussen oorsprong en schisma (het uitéengaan van kerk en synagoge). Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur in de kerk aan de Wilhelminastraat. Kosten: € 5, incl. koffie/thee. Informatie: zie website en V&T-boekje. Opgave: G. Batterink-Nijwening, tel. 638388.

Internetsite - een bezoekje waard: Kijkt u ook regelmatig op de internetsite van de kerk? Er staan nu meer dan 130 foto's op van de jubileumdienst van ds. van Meerveld, welke op zaterdag 4 april is gehouden.

Yentil: Op woensdag 15 september is de eerste avond van dit seizoen. Tijdens deze avond zal een modeshow verzorgd worden waarbij leden van Yentil mee zullen lopen. We hopen heel veel vrouwen te mogen begroeten op deze open avond. Heb je dus zin om de mode van het komend winterseizoen te zien, kom dan naar de kerk aan de Wilhelminastraat. We beginnen om 20.00 uur. Neem gezellig je vriendin of buurvrouw mee! Voor info: Marja Bouman, tel. 620124 of Marthilde Visscher, tel. 616815.

Schotse ontmoeting: Komende vrijdagavond (17-9) staat er een geweldige Schotse maaltijd voor u klaar in de kerktuin (bij slecht weer in het Kruispunt/tent) en natuurlijk kunt u de calorieën vervolgens weer verbranden door mee te doen aan een aantal Schotse spelen. Maar bovenal belooft het gewoon een gezellige avond te worden met een hap, een slok en veel plezier en een leuk gesprek. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom, dus ook u. Belt u uiterlijk komende woensdag wel even met de fam. Zwiers, tel. 612403 of fam. Vogelzang, tel. 615348 zodat onze kerkelijke kok weet hoeveel eten ze moet maken. Wij wachten op uw telefoontje!

Kinderkoor Gebroken Jaren: Voor het oratorium Gebroken Jaren, dat we op 6 en 13 november uitvoeren, willen we kinderen uitnodigen om de drie kinderliederen uit dat oratorium te zingen. Hoe meer mensen meezingen, des te meer wordt deze muziek voor en van ons allen. We repeteren op vier woensdagmiddagen (zie de website van de kerk en de Samenspraak van september). Zing je mee? Je kunt je aanmelden bij ds. Pieterjan de Buck.

Bijbelkring West: Op donderdagmorgen 23 september starten wij met de Bijbelkring om 10 uur in de Fontein. We lezen dit jaar de Brief van Paulus aan de Kossenzen en we willen het niet alleen bij luisteren laten, maar ook praktisch bezig zijn met de bodschaf van de Brief. Geloof, Liefde en Hoop! Iedereen is hartelijk welkom!

Kindercollecte: Vanaf vandaag is de kindercollecte SOW, wat inhoudt dat de kinderen in beide kerken voor hetzelfde doel zullen sparen. Vanaf vandaag zal er gespaard worden voor kinderen in Pakistan, via kinderen in de knel. In Pakistan worden veel gehandicapten door hun familie verborgen gehouden en komen ze nauwelijks buiten. Midden in een achterstandswijk in de miljoenenstad Karachi staat de Chr. dagschool Dar-ul-Mussarat (Huis van de Lach). De wijk telt zo'n 1000 lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. De dagschool zorgt voor de opvang en begeleiding van enkele van deze kinderen. Naast onderwijs biedt Dar-ul-Mussarat ook andere activiteiten zoals handwerken en het maken van kaarsen en meubels.

Kerk aan de Wilhelminastraat

Huwelijk: Op vrijdag 1 oktober hopen Irma Batterink en David Johannes Snoek (Oud-Avereest 31a, 7707 PM, Balkbrug) met elkaar te trouwen. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 15.00 uur in de St. Vitus Parochie, Langewijk 172 te Dedemsvaart.

KND: De kindernevendienstcommissie zoekt op korte termijn enthousiaste leidsters om ons team te versterken. Binnen de kindernevendiensten verwerken we met de kinderen van de basisschool, op een voor hun begrijpelijke en uitdagende wijze, het evangelie. Dit doen we aan de hand van methodes waarin handreikingen worden gegeven. Eigen inbreng en creativiteit is natuurlijk altijd welkom! Ga je graag met kinderen om en ben je nieuwsgierig? Meld je dan aan om eens mee te kijken of het geven van kindernevendienst iets voor je is. Contactpersoon: Ingeborg Sollie, tel. 615781 of ingeborg@sollie-dsl.nl.

Kerk aan de Hoofdvaart

Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Vandaag starten we met het nieuwe kerkelijk seizoen. Vol van hoop mogen we als plaatselijke gemeente starten met activiteiten voor onze gemeenteleden en de mensen daarbuiten. Het programma Missionair Werk

& Kerkgroei van de Protestantse Kerk stimuleert ideeën en activiteiten die zich richten op de zichtbaarheid van onze kerk in de samenleving. De Protestantse Kerk wil graag die missionaire activiteiten ondersteunen waarmee ook mensen die niet zo vaak meer in de kerkdienst komen, worden bereikt met het Evangelie. De collecte aan de uitgang maakt steun aan vernieuwde activiteiten vanuit onze eigen gemeente. We bevelen deze collecte daarom van harte bij u aan.

Huwelijk: Op vrijdag 24 september a.s. hopen Erik Menzo en Wendy Hakkers, Mesdagstraat 1 in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening is om 19.00 uur in onze kerk en daarin hoopt ds. van Dijk voor te gaan.

Bijbelkring: Op donderdagmiddag 16 september maakt de Bijbelkring o.l.v. ds. J. van Dijk een uitstapje. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de kerk en zijn rond 17.00/17.30 uur weer terug. Als reisdoel hebben we de Sjoel in Elburg gekozen.

Zondag 19 september is er geen nieuwsbrief, i.v.m. de Vredesdienst.