



Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.o.

Protestantse Kerk



Zondag 11 juli 2010

Samen gemeente.

World Servants: Morgen (12 juli) is het zover dan gaan wij voor drie weken naar Oekraïne. Vandaag zal er een uitzwaaidienst zijn waarin wij terugblikken op een jaar actie voeren.

Wanneer wij gezond en wel terug hopen te komen, organiseren wij nog een presentatie. Kunt u nu niet zolang wachten en bent u nieuwsgierig naar alle verhalen en foto's.

Kijk dan op onze website www.wsdedemsvaart.nl. Ook tijdens onze reis zullen er stukjes worden gestuurd naar World Servants. Eén van de thuisblijvers zal de stukjes op onze eigen site plaatsen.

Dus kijk op onze website voor het laatste nieuws. En als u toch kijkt, kunt u misschien een berichtje achterlaten in het gastenboek, dan hebben wij ook nog wat te lezen wanneer wij terug komen. *De Oekraïne -reizigers*

Kerk aan de Wilhelminastraat

Kraambezoek. I.v.m. vakantie kunt u van 1 t/m 12 juli bij Lucy Couvée een boekje ophalen, als u in uw wijk op kraambezoek gaat. Haar adres is: Havikstraat 39, tel. 613512.

Beroep: ds. P.J. de Buck heeft het beroep dat de Gereformeerde Kerk te Wezep-Hattermerbroek ('Kruiskerk') op hem heeft uitgebracht aangenomen. Op 28 november (1ste Adventszondag) hoopt hij aan de Kruiskerkgemeente verbonden te kunnen worden.

Vakantie: ds. De Buck heeft vakantie van 10 juli t/m 8 augustus vakantie. Indien bijstand van een predikant gewenst is kunt u zich wenden tot ds. G.B. Huiskamp, tel. 616557.

Kerk aan de Hoofdvaart

Vakantie. Van 3 t/m 31 juli heeft ds. J. van Meerveld vakantie. Voor dringende pastorale bijstand kunt u een beroep doen op ds. J. van Dijk.

MUZIKALE FAMILIE TE GAST: Komende zondag 18 juli hoopt de familie Prinsen (ouders en kinderen) uit Swifterbant muzikaal mee te werken aan de dienst. Zij spelen trompet en trombone. Ab Kristiaans uit Hardenberg zal het orgel bespelen in deze derde dienst rondom Jeremia.

Jeremiëren in juli. Kennen we nog de uitdrukking dat iemand voortdurend loopt te jeremiëren? Meestal vinden wij het geen prettige mensen, want ze lopen voortdurend te klagen en te jammeren. Het heeft een negatieve lading. Het werkwoord jeremiëren stamt van de profeet Jeremia. Maar was hij eigenlijk wel een jammeraar? En welke bedoeling had hij met zijn gejeremieer? We hopen het in juli in vier diensten te ontdekken.

Vier zondagochtenden, t.w. 4, 11, 18 en 25 juli, lezen en overdenken we gedeelten uit het boek Jeremia. U bent van harte welkom!