



Zondag 9 maart 2014, Eerste zondag 40 dagentijd

40 dagentijdcampagne 2014 (week 1): 'Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt'. Ouderen in Moldavië hebben soms dagenlang niets te eten. Honger is een serieuze bedreiging voor ouderen in Moldavië, het armste land van Europa. Naast tafeltje-dekje maaltijden verzorgt Bethania ook een dagcentrum voor ouderen. Eenzaamheid is namelijk naast honger een andere grote nood onder ouderen. Kom in beweging ... zodat ouderen weer een thuis hebben met mensen die om hen geven. Door geld in het spaardoosje van Kerk in Actie te doen steunt u dit project. Er liggen nog enkele boekjes en doosjes bij de ingangen van de kerken. Ook kunt u nog steeds de vrijwillige bijdrage kwijt in de spaarbusjes.

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd. Zondag 9 maart, eerste zondag van de 40-dagentijd. Thema: Uitbundige stilte, kleur: paars. Als basis van de schikking is het symbool van een poort gekozen als verbindende schakel tussen de lezingen.

Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen, of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen, om vervolgens met hernieuwde energie weer in beweging te komen. De eerste zondag van de 40-dagentijd kunnen wij ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen: "Hij is de gezegende die komt in de naam van de Heer. Hij zal ons bevrijden". Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen... alleen anders dan verwacht.

Bestelling huispaaskaarsen 2014. In de hal van de Van Dedemkerk en De Antenne liggen tot en met vandaag, zondag 9 maart, bestellijsten voor de huispaaskaarsen. Wanneer de bestelling binnen is, kunt u de kaarsen bij de koster afrekenen en afhalen. U wordt gebeld/gemailed wanneer de kaarsen binnen zijn. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Ria Smit, tel. 615504 of via e-mailadres riasmit1@gmail.com.

Vormings-toerustingsmiddag. De H.V.D. houdt deze jaarlijkse middag op maandag 10 maart voor alle medewerkers en ook belangstellenden zijn van harte welkom. Ds. Van Staveren komt deze middag en heeft als onderwerp "Zending". De middag begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur in De Fontein.

16+ groep. Maandag 10 maart komen we weer bij elkaar in De Antenne om 19.00 uur.

Ontmoetingsgroep. Maandag 10 maart vanaf 20.15 uur in zaal 2 van De Fontein.

Bron/Groegroep: Op dinsdag 11 maart komen we weer bij elkaar in de consistorie van de Van Dedemkerk om 20.00 uur.

Onder schooltijd. Woensdag 12 maart vanaf 10.00 uur bij Gerke Klein Kranenburg, De Aak 48.

Wandelen wijk Zuid-oost. Woon je in wijk Zuid-oost en wandel je graag? Kom dan op woensdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar De Antenne. Zelf een lunchpakketje meenemen en iets voor in de soep!
Opgave kan via: Positief.C@ZONNET.NL (Tea Lubbelinkhof).

Biddag. Hallo allemaal! Woensdag 12 maart is het weer Biddag. Samen met jou willen we er weer een leuke middag van maken met zingen en knutselen. Het is de bedoeling dat je een grote aardappel meeneemt. Hier gaan we wat moois van maken. De middag begint om 14.00 uur en we eindigen om 15.30 uur. Het thema is 'De enige echte!'. Kom jij ook naar de Christelijk Gereformeerde Immanuëlkerk, Kerkstraat 7? Er is deze middag ook een collecte voor een goed doel. Neem je je vriendjes/vriendinnetjes mee? Ook je vader of moeder is van harte welkom om te blijven. Tot ziens op 12 maart!

Yentil. Woensdag 12 maart Yentil: "24/7 ramp of zegen?" In verband met Biddag beginnen we direct na kerktijd, om ongeveer 20.30 uur, in De Antenne.

Bijbelkring. Donderdag 13 maart om 10.00 uur in zaal 1 van De Fontein lezen we onder leiding van ds. J. van Dijk hoe het Petrus verder vergaat.

Hapjes-buffet door kookdominee Han Wilmink. De Taakgroep Jongeren organiseert op vrijdag 14 maart om 19.45 uur een hapjesbuffet voor iedereen tussen de 20 en 40 jaar. De kosten zijn € 10,00 inclusief drankjes. Op een ongedwongen manier willen we met elkaar in gesprek komen en ... we leren iets over bijbels koken!

Van Dedem Marke. Naast de gebruikelijke weeksluiting op zaterdagavond staat de dienst van zaterdag 15 maart om 19.00 uur in het teken van Biddag. Voorganger is ds. C.A.J. van Dijk en het VDM-vrijwilligerskoor verleent haar medewerking.

Meet & Greet. De volgende Meet & Greetdienst wordt zondag 16 maart in de Van Dedemkerk gehouden. De dienst start om 11.00 uur en het koffiedrinken vanaf 10.30 uur zal gezamenlijk met de vroege dienst gebeuren. Vorige keer was dat ook een groot succes. We werken iedere keer met andere mensen die wat uitvoeren in de dienst en dat maakt het heel verfrissend en elke keer weer anders! Zou jij dus ook graag een keer wat willen doen/uitvoeren/voorbereiden/laten horen in de Meet & Greetdienst? Stuur dan snel een mailtje naar dsbgbreunesse@pkn-dedemvaart.nl Aankomende dienst wordt het ook weer een leuke en gezellige dienst met veel muziek en geluid. We kunnen natuurlijk niet te veel verklappen maar er is sowieso een goede gitarist en nog veel meer! Tot 16 maart in de Van Dedemkerk!

Passiedienst. Zondagavond 16 maart is er om 19.00 uur een Passiedienst in De Antenne: de story van Mattie. We lezen met verschillende spreekstemmen, uitgevoerd door gemeenteleden, het Lijdensverhaal naar Matteüs en wisselen dat af met Nederlandstalige popsongs van o.a. Marco Borsato, De Dijk en Frank Boeijen. Oude woorden worden verbonden met actuele liedteksten van nu, waardoor we hopen dat het geheel op een nieuwe wijze tot ons gaat spreken. Van harte welkom!

Anders Kerken. Zondag 23 maart is er weer een Anders Kerkendienst met het thema "Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt". De dienst wordt gehouden in De Antenne met als voorganger ds. J. van Dijk en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid voor koffie, thee en fris. Zoals gebruikelijk is er weer oppasdienst aanwezig en is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 6. Jong, oud en alles daar tussenin zijn weer van harte welkom! Werkgroep Anders Kerken.

Kindernevendienst Van Dedemkerk bij Anders Kerkendienst. Vanwege de geringe opkomst voor de kindernevendienst in de Van Dedemkerk tijdens de zondagen van Anders Kerken, is besloten om de kindernevendienst in de Van Dedemkerk op deze zondagen te laten vervallen. De kindernevendienst van 23 maart zal daarom in de Van Dedemkerk komen te vervallen.

Catechese 12-16: 24 maart, 31 maart, 7 april en 14 april komen we bij elkaar voor "Bij de dominee thuis". We treffen elkaar in De Fontein van 19.45-20.45 uur. Wat gaan we doen? a. Toffe spelletjes b. leuke activiteiten c. serieuze gesprekken d. luisteren naar elkaar en God. Iedereen tussen de 12-16 is welkom!

GEMEENTE RONDON DE ANTENNE

Collecteopbrengst: 2 maart:

Plaatselijk Kerkelijk Werk/Jeugdwerk: € 385,90, Kek & Samenleving/Diaconie: € 245,48.

GEMEENTE RONDON DE VAN DEDEMKERK

Van Sahara naar Schoonhoven. Vanmorgen een bijzondere dienst, die is voorbereid met enkele gemeenteleden. In het televisieprogramma Man bijt hond trekt men door Nederland en belt aan bij willekeurige adressen. Vanmorgen gaan wij met een cameraploeg op reis van Sahara naar Schoonhoven en hebben dan een ontmoeting op een boerderij. Onderweg zijn er liedjes voor de kinderen om mee te zingen en worden we allemaal uitgenodigd voor een ontmoeting met elkaar. Al reizende lezen we in de Bijbel bij Matteüs 21:18-22 over geloven zonder te twijfelen. Hoe zal het met ons geloof zijn als we uiteindelijk in Schoonhoven aankomen?

Collecteopbrengst: 2 maart: Plaatselijk Kerkelijk Werk/Jeugdwerk: €198,45.