



Protestantse Gemeente Dedemsvaart i.w.

Geloof·Hoop·Liefde

Zondag 8 september 2013, Startzondag

De zondagmorgendienst in de van Dedemkerk: startzondag m.m.v. "United by Music"

United by Music geeft getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking de kans om op te treden voor een groot publiek. Het doel van de stichting is om de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving te bevorderen en om hun levenskwaliteit te verbeteren. Het podium geeft de artiesten een unieke kans om als gelijke behandeld te worden. United by Music inspireert, geeft hoop en verandert levens.

Pastoraat in de Federatie: Voor alle medewerkers in het pastoraat van de Federatie op **woensdag 11 september vanaf 19.30 uur in de Antenne**. We beginnen en gaan dan in de nieuwe Pastorale Teams ("kwarten") uiteen. Vanaf kwart over zeven is er koffie/thee bij de bar.

Onder schooltijd: Woensdagmorgen 11 september komen we bij elkaar bij Agnes Boertjes, Steenbergerwijk 28. We beginnen om 10.00 uur. Wie ook mee wil doen kan contact opnemen met ds. J.van Dijk.

Feestavond: Vrijdag 13 september hebben we ons jaarlijkse feestavond met lekker eten zoals u van ons gewend bent. U kunt zich tot 11 september opgeven via een intekenlijst (welke bij de ingang van de kerken ligt) of bellen naar Jan Vogelzang 615348 of Theo Menzo 615193. Activiteiten commissie.

Vredesdienst 15 september 9.30 uur RK kerk: Komende zondag 15 september wordt wederom de jaarlijkse oecumenische vredesdienst gehouden. U heeft er in De Samenspraak al het nodige over kunnen lezen. Na de Sporthal, Van Dedemkerk en afgelopen jaar De Antenne rouleren we nu door naar de Katholieke kerk. We hopen van harte u allemaal daar te mogen ontmoeten om 9.30 uur. Helaas kunnen we niet in kinderoppas voorzien maar naar eigen oordeel staat het u vrij uw kinderen mee te nemen naar de dienst. Na afloop hopen we elkaar te kunnen ontmoeten in de zaal naast de kerk om samen koffie of thee te drinken. De opbrengst van de collecte, na aftrek van minimale kosten zal wederom besteed worden aan een vanuit Dedemsvaart opgezet doel. Dit jaar Hulp aan het dorp Holeta in Ethiopie, 40 km ten westen van Addis Ababa. Veerle van Kesteren en Claudia Nijhuis uit Dedemsvaart zullen in november dit jaar de opbrengst persoonlijk overhandigen. We hopen op een rijkelijke collecte bijdrage van alle aanwezigen tijdens de vredesdienst. Voorgangers zijn ds. v Dijk, ds. Breunessse en Pastor Gunnink. Muzikale medewerking door het Van Dedemkoor en de Cantory, beide o.l.v. Marjanne Visscher met Luko Hans op piano en Nico Aalberts op orgel. Graag tot zondag 15 september om half tien in de Katholieke kerk aan de Langewijk.

Motortoertocht: Op zondagmiddag 15 september is een motortoertocht gepland. Bij goed weer vertrekken we om 13.00 uur vanaf De Fontein.

Opgave bij Henk Zieleman, tel. 614129; hzieleman@home.nl,
of Jan Ruitenber, tel 615282; janruitenberg@hotmail.com

Commissie Kerk en Israel: Lezing over het Loofhuttenfeest dinsdag 17 september. Op deze avond zal mevr. Evelien van Dis vertellen m.b.v. beelden over dit Bijbelse feest. Ze werkte als docent beeldende vorming en ze verbleef daarna 10 jaar in Jeruzalem. Dit feest vertelt over verleden heden en de grote toekomst voor Israel en de Kerk. Het belooft een boeiende avond te worden. Aanvang 19.45 uur tot 21.45 uur in De Fontein. Er is een collecte voor gemaakte kosten.

Om te noteren: de komende 4 keer over diverse onderwerpen in De Fontein en De Antenne: do 21 nov. / wo 8 jan. / di 4 mrt. en do 3 apr. Inl. ds. Gerbrich Arends : 06-53872870 en dhr. G.J. Vrieling 06-22691410.

Afrikaloop: Wij zijn gastgemeente voor de wandelaars die meedoen aan de Afrikaloop. Op zaterdagmiddag 19 oktober (tussen 13.30-17.30 uur) ontvangen we de wandelaars met een kop koffie/thee in De Antenne. Zij vertrekken zondagmorgen 20 oktober (tussen 08.00-09.30 uur) vanuit De Fontein, waar ze voor vertrek een kop koffie/thee kunnen drinken. **We zoeken gastgezinnen voor 1 nacht** die één of enkele wandelaars een slaapplek, warme maaltijd, ontbijt en een lunchpakket voor onderweg willen bieden. U hoort van te voren wie bij u komt overnachten. Meer info in De Samenspraak of op www.pkn-dedemsvaart.nl **Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die willen helpen bij het koffie-/theeschenken.** Opgeven kan via scriba.vandedemkerk@pkn-dedemsvaart.nl of scriba.deantenne@pkn-dedemsvaart.nl

Nieuwe Liedboek: Er zijn gemeenteleden die een Liedboek besteld hebben en deze nog niet hebben opgehaald. Dit kan bij Alice Visscher De Aak 69 Telefoon: 617339.

GEMEENTE RONDON DE 'VAN DEDEMKERK'

Collecteopbrengst 01 september: Kerk Samenleving / Wereldkinderen € 230,28 Plaatselijk Kerkelijk Werk € 269,14

H.V.G. 'Tabitha'. Op donderdag 12 september hopen wij weer te starten met een nieuw programma op onze vrouwengroep. Er is bij ons een fijne en open sfeer, aan gezelligheid ontbreekt het niet. Wij willen u graag welkom heten! Wij komen bijeen in De Fontein van 14.30-16.30 uur, om de 14 dagen. Het bestuur.

Bijbelkring: ds. Karsten van Staveren: Vanaf dinsdag 17 september zal de Bijbelstudie kring van wijk Zuid West, die voorheen door ds. Van Meerveld geleid werd, weer om de twee werken bij elkaar komen, vanaf 10:00 uur in De Fontein. Iedereen is van harte welkom.

Groeien en bloeien: De tuinman is zeer benieuwd naar de zonnebloemen. Stuur de foto's op naar pknzonnebloem@gmail.com. Moet je ook even de hoogte vermelden. In de ochtenddienst van 22 september a.s. laat de tuinman de foto's zien. We maken er weer een leuke dienst van voor het hele gezin.

GEMEENTE RONDON 'DE ANTENNE'

Collecteopbrengsten 01 september: Plaatselijk Kerkelijk Werk: Kerk en Jeugd € 259,55 Kerk en Samenleving: kindercol. € 115,40; Avonddienst Plaatselijk Kerkelijk Werk: Jeugd en Jongerenwerk € 97,15; Kerk en Samenleving € 155,02

Antenne: Op 29 september a.s. zal er gedoopt worden in Antenne. Wanneer jij je kind ook ten doop wilt houden neem dan even contact op met ds. Bart Breunesse.

Oproep: Taakgroep Kerk & Samenleving vraagt met spoed: Voor de **Diaconie** een secretaris m/v. Contact: Martha Prins, tel. 616205. Voor de **Evangelisatie** een penningmeester m/v. Contact: Bert ten Brinke, tel. 611125

Parkeren rondom de kerk: De nieuwe parkeerplaatsen achter de kerk zijn inmiddels zover gereed dat daar ook door kerkbezoekers geparkeerd kan worden. Verzoek om daar vanaf nu zoveel mogelijk gebruik van te maken, en niet meer te parkeren in de Prins Bernardstraat westzijde. Hiermee voorkomen we overlast voor bewoners daar ter plekke. Taakgroep Beheer De Antenne.

Zondag 15 september a.s. is er geen nieuwsbrief i.v.m. de Interkerkelijke Vredesdienst.