



## Zondag 8 maart, derde zondag veertigdagentijd

**Weeksluiting in De Meent:** Elke zaterdagavond om 19.00 uur is er een weeksluiting in De Meent en op zaterdag 14 maart (19.00 uur) staat die in het teken van Biddag. Voorganger is Ds. C.A.J. van Dijk en Het VDM-vrijwilligerskoor hoopt haar medewerking te verlenen. Van harte welkom.

**Studieverlof Permanente Educatie:** Woensdag, donderdag en vrijdag reserveer ik voor het afronden van de cursus 'nieuwe ontwikkelingen rond de theologie van het Oude Testament', de collega's zullen indien nodig waarnemen, ds. Bart G. Breunese.

**Opbrengst gezamenlijke collecten:** 15 febr. 2015 Avondmaalsviering in Van Dedem Marke: Kerk & Samenleving / Werelddiaconaat € 27,75; 1 maart 2015: Kerk & Samenleving/Zending € 458,55; 1 maart 2015: Kerk & Samenleving/Geloofshelden € 118,30; 1 maart 2015 Plaatselijk Kerkelijk Werk/Jongerenwerk € 537,70

**Campagne Kerk in Actie "Open je handen", week 3:** Even er tussenuit. Wie voor een zieke partner zorgt is altijd bezig, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is geen luxe, maar noodzaak om die zorg af en toe los te mogen laten. Ieder jaar organiseert het Vakantiebureau vakantieperiodes voor mensen die te maken hebben met ziekte. Open je handen en geef deze groep mensen even de tijd om zorgeloos te genieten! Deze week kunt u geld in het campagnedoosje doen, waardoor u dit project steunt.

**16+ Gespreksgroep:** Aanstaaende maandag is de laatste avond dat we bij elkaar komen, om 19.00 uur in de Antenne.

**Brongroep:** Op dinsdagavond 10 maart komen we weer bij elkaar om te praten over één van de gelijkenissen van Jezus. We beginnen om 20:00 in de consistorie van de Van Dedemkerk.

**Onder schooltijd:** Woensdag 11 maart komen we o.l.v. ds.J.van Dijk bijeen bij Aly Hullegie, de Aak 83

**Hallo kinderen van de basisschool:** Woensdag 11 maart is het biddag. Samen met jullie willen we op deze middag God om een zegen vragen voor de oogst en voor het werk. En Hem vragen om voor ons te zorgen en te geven wat goed voor ons is. We hopen samen met jullie weer een leuke middag te hebben. Met een verhaal, liedjes een sketch en natuurlijk knutselen! Ook je vriendje, vriendinnetje, buurjongen, buurmeisje en je vader en/of moeder zijn van harte welkom! Van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Christelijk Gereformeerde kerk (Immanuelkerk) Kom je ook? (ook zijn we heel blij wanneer er ouders willen helpen tijdens de knutselactiviteit)

**Bijbelkring:** Donderdag 12 maart komen we vanaf 10 uur o.l.v. ds.J.van Dijk weer bijeen in de Fontein. Onder het motto Adembenemend lezen we weer een gelijkenis.

**Meet & Greet:** Zondag 15 maart is er om 11.00 uur weer een Meet & Greet viering om 11.00 uur in de Antenne. Voorganger is ds. van Dijk en muzikaal werken Mike en Johan mee. Vanaf 10.30 uur staan limonade, koffie en thee klaar. We hopen elkaar te ontmoeten!

**Lezing 18 maart: de Tabernakel.** De commissie Kerk & Israel Dedemsvaart organiseert woensdag 18 maart 2015 om 19.30 uur in de Fontein, Hoofdvaart 5 in Dedemsvaart een lezing over de tabernakel. Spreekster die avond, mevr. Margje Winters uit De Krim, gaat een zelf gemaakte Tabernakel opbouwen en vertelt iets over elk onderdeel wat in de tabernakel stond. Zo neemt ze u mee naar een boodschap over het Hart van God en legt verbanden tussen de tabernakel vanuit het Oude Testament en leven vanuit het geloof in het Nieuwe Testament. Meer informatie bij Gerbrig Arends-Alkema (06 - 538 728 70) of Gerrit Jan Vrieling (06 - 226 914 10).

**Opendeur- en Zangdiensten:** Op zondag 22 maart is er een Opendeurdienst in de Van Dedemkerk, met het thema: Op elkaar (aan) gewezen. We beginnen om 18.50 uur met het zingen van enkele liederen, aanvang van de dienst is 19.00 uur Voorganger is ds. G.B. Huiskamp en het gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde zal voor ons zingen. Ook u bent welkom!

**Paasactie diaconie 2015:** De diaconie wil rond de paasdagen gemeenteleden die een moeilijke periode achter de rug hebben of er nog midden in zitten, laten weten dat er aan hun gedacht wordt. We hebben hiervoor namen en adressen nodig. In de hal van beide kerken staat een doos met daarop "Paasactie". Hierin kunt u een naam, met adres + huisnummer deponeren. U kunt ook mailen naar: [depaasactie@gmail.com](mailto:depaasactie@gmail.com). Tevens zijn we op zoek naar gemeenteleden die de attentie willen rondbrengen in de gemeente. De attenties staan donderdag 2 april tussen 13.30 tot 17.00 uur en tussen 19.00 tot 20.30 uur klaar in De Antenne.

**Workshops 'ontmoet elkaar eens anders':** 'Wandelen rondom Dedemsvaart' o.l.v. Aly Linde. Dinsdagavond 7,14,21,28 april, maar er kan ook op 1 of meer avonden meegedaan worden. Deelname aan de workshop is een mooie gelegenheid om elkaar eens anders te ontmoeten. Opbrengst: voor het Pastor Thomas Schoolfonds India. Info: Workshopboekjes in de hal van De Antenne en De Fontein en op de website [www.pkn-dedemsvaart.nl](http://www.pkn-dedemsvaart.nl). Opgave: J. Ballast, tel. 615451, [johannesballast@home.nl](mailto:johannesballast@home.nl) of bij M. Prins, tel. 616205, [martha.prins@live.nl](mailto:martha.prins@live.nl).

**Paasontbijt:** Pasen is het grootste feest van de kerk. Elk jaar vieren we dat met elkaar. We doen dat door vespers, nachtwakes, witte donderdag en goede vrijdag vieringen in zowel de Van Dedemkerk als ook de Antenne. Maar wat is een feest zonder eten? Daarom willen we ook dit jaar een paasontbijt in de tuin van de Van Dedemkerk houden om 8:00 (Bij slecht weer wijken we uit naar binnen). De kinderen mogen paaseieren zoeken. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want het is Pasen. Neem gerust ook je burens mee. Opgave voor 29 maart bij ds. Karsten van Staveren ([dkvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl](mailto:dkvanstaveren@pkn-dedemsvaart.nl) / 0523612425)

**Eerste Hulp Bij Opvoeden:** Na een enorm geslaagde cursus over de basics van het geloof, bieden we nu een cursus/avonden aan over opvoeding. In een maatschappij die de hele tijd aan het veranderen is, is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke weg je als gezin met je kinderen wilt bewandelen. Je kunt niet zomaar de aanpak van je ouders overnemen. Allerlei vragen dringen zich soms aan je op zoals: "Geloven is voor mij belangrijk, maar hoe geef ik het mijn kinderen mee? Wat mag wel, wat mag niet en hoe handhaaf ik de grenzen? Waarom lijkt mij gezin altijd wel een spitsuur? etc?" Met andere ouders willen we praten en ontdekken hoe we onze family time vorm kunnen geven. De cursus zal worden gehouden op 14,21 en 28 April (3 avonden). Aanmelden kan bij ds. Karsten van Staveren

**Wie heeft zin om de zondagse eredienst mee voor te bereiden?** Lees de informatie in de Samenspraak!  
Of bel of mail me. ds. Gerrit Huiskamp, Tel.616557 0651495446, [dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl](mailto:dsgbhuiskamp@pkn-dedemsvaart.nl)

**Kopij voor de Nieuwsbrief** kunt u, bij voorkeur digitaal, inleveren voor **woensdag 18.00 uur** bij René Grijsen, De Magnolia 42, tel. 613632, of via e-mail op: [pkn.nieuwsbrief@gmail.com](mailto:pkn.nieuwsbrief@gmail.com). Kopij max. 6 regels lang (Arial-10 pnt).