



Zondag 5 juni 2011

Samen gemeente

Belijdeniscatechese: Maandagavond 6 juni is er om 20.00 uur belijdeniscatechisatie in de Pastorie, Hoofdvaart 5.

Belijdenis: “Op eerste pinksterdag zullen vier mensen belijdenis van hun geloof doen. Om ze als gemeente welkom te heten, zou het leuk zijn om ze een bos bloemen aan te bieden vanuit de gemeente. Het zou leuk zijn als een ieder van u een bos bloemen inbrengt. Van de bossen bloemen die zijn binnengekomen zal een mooi boeket samengesteld worden, die dan zondag namens de gemeente aan de belijdeniscatechisanten wordt aangeboden. U kunt de bloemen zaterdag 11 juni 2011 tot 14.00 uur afgeven in “het kruispunt”.

Woord en Wereld: Op Tweede Pinksterdag hoopt ds. J. van Dijk om 9.30 uur voor te gaan in een bijzondere dienst in de kerk aan de Wilhelminastraat. Deze dienst is gezamenlijk. We zingen Pinksterliederen, we bidden samen, we lezen uit de Bijbel en... we proberen onder een kop koffie te ontdekken hoe dat Woord onze wereld raakt. Daarna sluiten we weer af met Pinksterliederen. De kinderen mogen van thuis kleurtjes/viltstiften meenemen. Voor hen is er ook een leuke activiteit.

Pinksterdienst: In de gezamenlijke dienst op 1e Pinksterdag in de Kerk aan de Hoofdvaart hopen Hendrik Berend Remmers en Natascha Remmers-Kroes, Linderveldweg 11 te Linde, Ingrid Woltinge, Lijsterstraat 35 en Melissa Buitenhuis, Oosterhof 16 te Drogrteropslagen belijdenis af te leggen. Aan de dienst wordt medewerking verleend door “Sound of Church”. Fijn dat we zo het Pinksterfeest en de belijdenis in een gezamenlijke dienst mogen vieren! In deze dienst worden ook de namen bekend gemaakt die uitgekozen zijn voor de beide kerkgebouwen.

Kerk aan de Hoofdvaart

Huwelijksjubileum: Op donderdag 9 juni hopen Hilbert en Bertha Veerbeek 50 jaar getrouwd te zijn. Wij willen hen van harte feliciteren en hen fijne dagen toewensen. Het adres: Ommerkanaal 59, 7701 RD.

Boottocht: Dinsdag 7 juni maken we onze jaarlijkse boottocht met gemeenteleden (die zich hebben opgegeven). Dit jaar varen we naar Urk! Het is ook een lustrum: het vijfde jaar! Zij die zich hiervoor hebben opgegeven, worden om 8.45 uur bij de kerk verwacht.

Kerk aan de Wilhelminastraat

Studieverlof: In verband met studieverlof van ds. Huiskamp neemt ds. van Rheenen (038-3374368 of 0648634432) waar voor pastorale bijstand in wijk Zuid. Voor de weekenden is een aparte regeling gemaakt (zie kerkblad). Dit en volgend weekend ds. van Rheenen beschikbaar.